

Flessenpost uit Griekenland

Wandelaars op de Nederlandse stranden hebben de afgelopen weken flessenpost gevonden. De brieven zijn geschreven door vluchtelingen in kampen in Griekenland.

Meer dan 600 handgeschreven brieven zijn deze zomer verzameld door een groep die zich schaamt voor de manier waarop Europa – ook Nederland – met de oorlogsvluchtelingen omgaat. Flessenpost bevat van oudsher een noodkreet, een SOS; dat geldt ook voor déze post.

De brieven zijn geschreven door vluchtelingen op Samos, Lesbos, Leros, Chios en in Athene. Omdat het in de kampen zelf niet mocht, werd er geschreven op bijvoorbeeld pleinen, in havens, speeltuintjes en in de vrijplaatsen van NGO's. De verhalen zijn persoonlijk en zeer schrijnend en schetsen een beeld van erbarmelijke leefomstandigheden.

De brieven gingen mee terug naar Nederland en zijn op de stranden verspreid, van Zeeuws Vlaanderen tot op de Waddeneilanden.

De mensen achter de actie hopen te bereiken dat de vinders van de flessenpost onder de indruk raken van de verhalen en stilstaan bij het lot van de vluchtelingen. En wellicht is een aantal van hen bereid zich actief voor de vluchtelingen in te gaan zetten, bijvoorbeeld door projecten te organiseren in school, kerk of buurthuis, of door hulporganisaties in Griekenland te ondersteunen met donaties of vrijwilligerswerk.

De schrijvers van de brieven in Griekenland hebben in elk geval laten weten dat ze het fijn vinden dat hun pijnlijke verhaal gehoord wordt en dat er nog mensen zijn die zich om hen bekommeren en zich inzetten voor verbetering van hun situatie.

Op de brieven staat een verwijzing naar de website www.letterfromgreece.eu. De vinders van flessenpost kunnen hier de vertaling vinden en ook informatie en tips. De schrijvers kunnen hun brief terugvinden op de site en daar extra informatie, foto's e.d op zetten. Ze hebben als het ware een eigen pagina, waar ze ook met vinders zouden kunnen communiceren.

De groep vraagt om directe actie van de politiek:

- In september 2015 belofde Nederland 8712 vluchtelingen uit de Griekse kampen op te vangen. Dat werden er slechts 1755. Nederland moet zo snel mogelijk het met andere landen afgesproken aantal mensen opnemen en daarop aandringen bij alle EU-lidstaten
- Uitzoeken wat er in Griekenland met de miljarden aan Europese steun gebeurt
- Geen deals met landen buiten Europa maar verantwoordelijkheid nemen en het VN-vluchtelingenverdrag naleven.

Contactgegevens:

letters.no.borders@gmail.com